

INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2023

Hieronder vindt u het programma voor de tweede helft van 2023 van de gezamenlijke werkgroep *Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting* van protestantse gemeentes in De Liemers. We hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. De toegang is gratis. Bij sommige bijeenkomsten wordt een mandje neergezet voor een bijdrage in de onkosten.

De werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting bestaat momenteel uit:

Ds. Jolande van Baardewijk, Duiven

Ds. Margreet de Bree, Westervoort

Cora Verburg, Rijnwaarden

Alies Rutgers, Zevenaar

Peter van Maurik, Zevenaar



RONDOM EEN THEMA

PREDIKER

Op 11 september om 19:30 uur is er een bijbelbespreking over het boek Prediker. Jolande van Baardewijk zal deze avond verzorgen. Zij neemt ons mee door dit boek en legt uit hoe we dit kunnen lezen en verstaan.

In overleg met de deelnemers kan er een vervolg zijn. U mag ook een idee naar voren brengen en in overleg met Jolande kunnen we dan kijken naar de mogelijkheden.

Graag zien we u op maandag 11 september in Ons Huis.

Plaats en tijd: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3, Zevenaar, 11 september om 19.30 uur

Info/opgave: Alies Rutgers, tel. 0316 52 54 78 / email: 2003alies@gmail.com

Gespreksgroep: Aan tafel!

Begin van dit jaar is de maaltijd-/gespreksgroep Aan tafel! begonnen. In het nieuwe seizoen zal de groep voortgezet worden.

Na een gezamenlijke maaltijd willen we met elkaar in gesprek gaan. Bijbelgedeelten die aansluiten bij het nieuwe jaarthema, willen we bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf teksten in te brengen.

Werkwijze van de groep:

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op donderdag **14 september** om 18:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor nieuwe bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je **aanmelden** bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl

Lezing in het kader van de Vredesweek

Theo Reuling, diaken in de pg Didam, zal op **24 september** om 17.00 uur een lezing houden over Franciscus van Assisi, gevolgd door soep en broodjes vanaf 18.00 uur en oecumenisch vredesgebed vanaf 18.45 uur. Theo Reuling is lid van de Franciscaanse orde. Wat heeft het gedachtengoed van Franciscus ons te vertellen in deze tijd van klimaatverandering en oorlogsdreiging?

Plaats en tijd: protestantse kerk Didam, Torenlaan 10, Didam, om 17.00 uur

Info bij: Feike Tiel Groenestege, sophiatielgroenestege@gmail.com

Gespreksgroep: 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'

Van harte welkom om in gesprek te gaan over het boek "Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal" van Fokke Obbema.

De gespreksgroep is een voortzetting van de groep die begin dit jaar is opgestart. De aanleiding voor Obbema om dit boek te schrijven was een totaal onverwachte gebeurtenis in het leven van hem. Na een hartstilstand was hij even dood. Met veel geluk was hij er fysiek snel weer bovenop maar de mentale revalidatie viel hem zwaar. Het werd de aanleiding voor een boek vol interviews over de zin van het leven. Bekende en minder bekende Nederlanders vroeg hij naar wat zij zagen als de essentie van het leven. Die zoektocht leverde hem nieuwe inzichten op, zoals de waarde van kwetsbaarheid, en het belang van verbinding en dankbaarheid. Maar ook de beperkingen van de wetenschap, en herwaardering van spiritualiteit en religie.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een interview met vragen) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. Op donderdag **28 september** zal de eerste keer zijn in het nieuwe seizoen, om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.

Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je **aanmelden** bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl

Gespreksgroep rouwverwerking



Hoe verwerk je het verlies als iemand van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om met pijn, verdriet of boosheid?

Er zijn veel situaties in het leven waar je invloed op kan uitoefenen. Helaas geldt dat niet voor het overlijden van je geliefde. Soms wordt je daar ineens mee geconfronteerd, totaal onverwacht. Andere keren gaat er een lang ziekteproces aan vooraf. In de periode die erna volgt word je geleefd maar daarna wordt het vaak stiller. En hoewel de wereld om je heen verder gaat, is zij voor jou veranderd en zul jij daar opnieuw je weg in moeten vinden.

Dat laatste kost tijd, energie en emoties – en in zo'n tijd kan het fijn zijn om met anderen door te praten over wat je meemaakt of mee hebt gemaakt. De gespreksgroep rouwverwerking biedt de mogelijkheid hiertoe. In de gespreksgroep ontmoet je anderen die dit ook ooit hebben meegemaakt.

De groep is voor een ieder die een dierbare verloren heeft. Dit kan gaan om een partner, een ouder, een ander familielid of een goede vriend of vriendin.

De opzet van het samenzijn is eenvoudig: een gesprek over wat beleefd is en wordt. Dus over je eigen ervaringen. Daarnaast kunnen er, in overleg en als je dat wil, andere vormen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld, (schilder-/teken)vormen, momenten van ontspanning als wandelen of luisteren naar muziek.

De eerste bijeenkomst zal zijn op **11 oktober van 14:30 tot ong. 16:00 uur** in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor nieuwe bijeenkomsten.

Voor meer informatie of als je je wil **aanmelden**, kan dat bij Cor Veenhuijsen, 06 1066 7043 of email c.veenhuijsen@kpnplanet.nl of Margreet de Bree 06 1025 5351 of email predikant@pgwestervoort.nl

Muzikale lezing over het Requiem van Fauré

Op 26 oktober zal Wouter Schmidt een muzikale lezing verzorgen over het Requiem van Fauré.

Plaats en tijd: Protestantse kerk Didam, Torenstraat 10, Didam, om 20.00 uur

Info bij: ds. Rosemarie van der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl

“Elite en schorriemorrie - Kerst, kunst en geloofssymbolen”, dr. Alfred C. Bronswijk

Kerst is de tijd voor de allermooiste verhalen. Bijvoorbeeld over 'Elite', of over 'schorremorrie'. U kent ze wel, die kleurrijke koningen uit het verre oosten en die horkerige herders uit Bethlehem. Hoe ze heetten, hoe ze er uitzagen, hoeveel het er waren? – de bijbel doet daar geen boekje over open. Evenmin over die wonderlijke ster met zijn stralen.

Maar daarvoor moet je dan ook bij de beeldende kunst te rade gaan. Of bij de geloofsboeken uit het vroegste christendom. Geschriften die de rang van bijbelboek nooit haalden, maar wel razend populair waren bij het vrome volk. Daaruit kun je leren dat er bij de heilige geboorte twee vroedvrouwen waren. Dat Jozef het kindje wikkelde in een oude sok. Dat Maria prachtig lang gouden haar had. Dat het stalletje helemaal geen stal was maar gewoon een ordinaire grot. En dat Jozef en Maria beslist geen toeslagenaffaire-slachtoffers waren.

Dit en alles komt naar voren in onze bijzondere beeld- en verhalenreis rond de kunst en symboliek van het Kerstfeest, op 14 december. Alfred Bronswijk, theoloog en dichter, neemt ons mee naar fascinerende geloofskunst uit vroeger eeuwen. Naar prachtige legendes en diepzinnige symbolen. Naar oude tradities, zoals de groene boom met z'n

piek en kleurige ballen. Tradities die we, onwetend, als gelovigen en ongelovigen toch jaarlijks herhalen... Zo beleven we een verrassende en verrijkende avond in woord en beeld met 'Elite en schorriemorrie' in de hoofdrol.

Plaats en tijd: protestantse kerk Lathum, Kerkstraat 8, Lathum op 14 december om 20.00 uur

Iedereen welkom!

PELGRIMSWANDELINGEN



Spirituele wandelingen van ongeveer 7 km.

Ieder gaat met eigen vervoer naar de verzamellocatie. We starten de wandeling om 10.30 uur en zijn naar schatting om ongeveer 13.00 uur terug bij de parkeerplaats. Neem je voor onderweg een lunchpakket mee?

Data: Zaterdag **16 september** 2023 m.m.v. Margreet de Bree en zaterdag **4 november** 2023 m.m.v. Jolande van Baardewijk

Info/opgave via e-mail bij Jan-Henk Harkema: j.h.harkema@hccnet.nl

SPIRIZIN

4 oktober Filmavond: 'De acht bergen', naar een boek van Paolo Cognetti

26 november Spiritueel Café: 'Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid'

Veel gehoord is de vraag waarom het NIET lukt om het geloof te behouden en door te geven aan jongere generaties. Is dit de goede vraag? Op welke manieren speelt het geloof in het leven bij jongere generaties? Werkt het geloof van de oudere generatie daarin (nog) door?

Iedereen welkom!

Tijd en plaats: De Ontmoeting, Markt 15, Lobith, om 19.30 uur

MUZIEK DIE VERBINDT



Concertagenda Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk, Westervoort

29 oktober 2023: 15:00 uur Agapella-uitvoering
10 december 2023: 15:00 uur Westervoorts Koor: Bel Canto

Als u Vriend bent of Sponsor is de toegang € 7,50 en neemt u een introducee mee, dan betaalt die ook de vriendenprijs. In de voorverkoop op de website en bij Cigo is de prijs € 10,00 en aan de deur € 12,50.

Kijk regelmatig op onze website voor nieuws op:
www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten

Word ook Vriend! U kunt dat doen via e-mail: mailons@vriendenwerenfriedkerk.nl

Concertagenda Stichting Vrienden van de Lathumse kerk

10 september Optreden van het Oekraïens-Nederlandse duo Nastya Sulimenko (zang) en Richard Rhemrev (piano)

Het buitengewone Oekraïens-Nederlandse duo Nastya Sulimenko (zang) en Richard Rhemrev (piano) trapt op deze zondagmiddag het culturele seizoen af. Heel verschillend van achtergrond, zeer verschillend van leeftijd, maar verbonden door de muziek en een brede muzikale scholing. Aanvang 14:30 uur.

17 november Optreden van Trio Carmo (zang, gitaar en fluit)

Trio Carmo speelt in een bijzondere bezetting van zang, gitaar en fluit. Trio Carmo neemt ons mee op een muzikale ontdekkingsstocht die voert van Italië, Parijs naar Zuid-Amerika en weer terug naar Oostenrijk en Hongarije. Het trio speelt werken van onder andere Pergolesi, Poulenc en Piazzolla. Aanvang 20:00 uur.

Kerstmarkt Werenfriedkerk

Muzikaal kerstprogramma in de protestantse kerk Westervoort op 15 december van 16:00 – 21:00 uur

Carol dienst m.m.v. Alltogether en gelegenheidskoor o.l.v. Trudi Boelee

Plaats en tijd: Protestantse kerk Didam, Torenstraat 10, Didam, 17 december om 10:00 uur

17 december '9 lessons & carols' m.m.v. koor YES in de protestantse kerk Duiven om 10.30 uur

MEDITATIE EN GEBED



Gebedsdiensten voor de vrede

Elke 2^e vrijdag van de maand om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Iedereen is welkom.

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren.

Wat doet christelijke meditatie?

Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam. Bij christelijke meditatie wordt gebruik gemaakt van een christelijke of levensbeschouwende tekst.

1x per 2 weken (oneven vrijdagen) worden deze christelijke meditatie-bijeenkomsten gehouden op vrijdagochtend van 9:00 tot 9:45 uur in de consistoriekamer van de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar.

Van tevoren **aanmelden** bij Hanneke Stuurman, tel. 0316 34 14 08 i.v.m. de beschikbare zitplaatsen