

Najaarsprogramma protestantse gemeente Didam 2021:

- Startzondag op 5 september, rond het Onze Vader; dienst om 10.00 uur, na afloop van de dienst diverse creatieve activiteiten rond het Onze Vader. Sluiting 12.30 uur Plaats: prot.kerk Didam
- Vanaf 11 september cursus 'ikonen schilderen', o.l.v. Jos Bentert; 5 zaterdagen (11 sept., 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov.) van 10-14 uur. Kosten: 210,- Eventueel kosten voor marterharen kwasten 45 euro. Plaats: Gabriëlzaal in het parochiehuis. Voor koffie en thee wordt gezorgd, lunch zelf meenemen. Contactpersoon: Trudi Boelee, trudiboelee1@gmail.com tel.: 06-10650710
- 15 september 19.00-20.15 uur Stilte-wandeling (oecumenisch), start vanaf het plein vóór de r.k.kerk Didam. Tijdens de wandeling die deels in stilte zal zijn, worden ter overweging woorden of vragen aangereikt om in stilte te overdenken en met elkaar te bespreken. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken in de protestantse kerk in Didam.
- 22 september: 19.30 uur Vredesweek-lezing (oecumenisch) met een spreker van Pax, gevolgd door een oecumenisch avondgebed. Voorafgaande is er vanaf 19.00 uur koffie en thee. Plaats: prot.kerk Didam
- 11 oktober: 20.00 uur lezing over The Messiah, achtergronden van dit beroemde werk van G.F.Händel, met muziek en beelden. Door Dhr.W.G.Schmidt, musicus. Plaats: prot.kerk Didam
- 10 november: 20.00 uur Lezing over pelgrimage naar Santiago de Compostella door Henk Boender. Henk Boender heeft ervaring met pelgrimage en kan daar aanstekelijk over vertellen. Plaats: prot.kerk Didam
- 17 december 's avonds: Caroldienst. Plaats: prot.kerk Didam. Uitnodiging: Ieder die mee wil doen met de repetities: welkom elke maandagavond vanaf 13 september van 20.00-21.15 uur in de protestantse kerk Didam.

Informatie en opgave bij Ds.Rosemarie v.d.Hucht