

## Agapè-maaltijd

Een agapèmaaltijd verwijst naar het vriendenmaal van de eerste Christenen, zoals beschreven in Handelingen (2,46)



Op vrijdag 21 juni, vanaf 19:00 uur, willen wij graag zo een gezamenlijke maaltijd organiseren. Gezellig met elkaar eten, drinken en praten. We hopen dat het heel mooi weer is, en dat we in een tuin kunnen eten, maar mocht dit niet zo zijn dan kunnen we in de grote zaal van het Paalmanhuis terecht.

Het is de bedoeling dat iedereen die komt iets te eten en- of te drinken meebrengt. We kunnen dan alles samen delen en hebben zo een uitgebreid buffet. Wie niets mee kan brengen is natuurlijk even welkom. De ervaring leert dat er nooit te weinig is.

Het zou fijn zijn als we een gemeleerd gezelschap hebben, van jong tot oud. Iedereen is welkom!

Lijkt het je ook leuk? Stuur alvast een mailtje, dan kunnen we alvast inschatten hoe groot de tuin moet zijn, en hoeveel tafels, stoelen, borden en bestek we moeten regelen. Hopelijk wordt het een mooie avond met elkaar.

Evelien en Hetty ([e.dewijk@hotmail.com](mailto:e.dewijk@hotmail.com) en [hetty@prot-gem-westervoort.nl](mailto:hetty@prot-gem-westervoort.nl))